

Γνωρίζατε ότι τα Σκόπια έχουν βγάλει ανέκδοτο για την Ελλάδα;

Ο εμπαιγμός των καλύτερων εχθρών μας, τονίζει ο Romain Seignovert, είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή παράδοση.



09 Μαΐ. 16 (17:13)

[Σχολιάσέ το](#)

Η Ευρώπη είναι η μεταναστευτική κρίση, η ελληνική κρίση, η κρίση του ευρώ. Είναι τα Eurogroup, το Ecofin, η Eurostat. Είναι η Σένγκεν και η επικείμενη απειλή Brexit.

Είναι όμως και οι Φινλανδοί οι οποίοι χαχανίζουν μπροστά στους καταθλιπτικούς Σουηδούς («Ποια είναι η διαφορά Σουηδών και Φινλανδών; Οι Σουηδοί έχουν καλούς γείτονες») και οι **Πορτογάλοι που κοροϊδεύουν την αλαζονεία των Ισπανών** («Σε μια πρόσφατη έρευνα, 11 από τους 10 Ισπανούς δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν ανώτεροι από τους άλλους»).

Υπάρχουν οι Πολωνοί, που "την λένε" στους Γερμανούς σχεδόν για τα πάντα («Οι Γερμανοί ποδοσφαιριστές είναι σαν το γερμανικό φαγητό: αν δεν εισάγεται από την Πολωνία δεν είναι και πολύ καλό»).

Ο εμπαιγμός των καλύτερων εχθρών μας, τονίζει ο **Romain Seignvert**, που μόλις δημοσίευσε [ένα βιβλίο για τα αστεία που λένε οι Ευρωπαίοι](#) για τους γείτονές τους, είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή παράδοση. «Είμαστε μια μεγάλη, ποικιλόμορφη κοινότητα με μια κοινή ιστορία από μακραίωνα σκαμπανεβάσματα, και το χιούμορ μας αντανακλά αυτό το γεγονός».

Σχεδόν όλες οι χώρες έχουν κάποια αστεία για τους γείτονές τους, **αναφέρει ο Guardian** για το βιβλίο με μόνη εξαίρεση την Ιταλία, οι κάτοικοι της οποίας αυτοσαρκάζονται.

Αυτοί και εμείς: περισσότερες διασυνοριακές ακίδες από τον Seignvert.

Οι Βρετανοί για τους τσιγκούνιδες Σκωτσέζους

Ένας Άγγλος, ένας Ιρλανδός και ένας Σκωτσέζος προγραμματίζουν ένα πάρτι. «Θα φέρω έξι ποτήρια bitter», λέει ο Άγγλος. «Θα φέρω έξι ποτήρια Guinness», λέει ο Ιρλανδός. «Θα φέρω έξι φίλους», λέει ο Σκωτσέζος.

Οι Βέλγοι για τους φειδωλούς Ολλανδούς

Λέει ο σύζυγος στη γυναίκα του: «Βάλε το παλτό σου, αγάπη μου. -Γιατί, αγάπη μου, θα βγούμε; -Όχι, εγώ θα βγω. Και θα κλεισω την θέρμανση».

Οι Πορτογάλοι σχετικά με το θράσος των Ισπανών

«Μπαμπά», λέει ένα αγόρι στον Ισπανό πατέρα του. «Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ακριβώς σαν κι εσένα. -Αυτό είναι ωραίο, αλλά γιατί; -Γιατί θα έχω έναν γιο σαν κι εμένα».

Οι Ιταλοί για τον εαυτό τους

Τρεις λόγοι που ο Ιησούς είναι Ιταλός: Μόνο ένας Ιταλός θα μπορούσε να ζει με τη μαμά του μέχρι τα 30. Μόνο ένας Ιταλός θα πίστευε ότι η μαμά του, είναι ακόμα παρθένα. Μόνο μια Ιταλίδα μαμά θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ο γιος της είναι Θεός».

Οι Γερμανοί σχετικά με τους (κλέφτες) Πολωνούς

Πότε είναι τα Χριστούγεννα στην Πολωνία; Δύο ημέρες μετά τα Χριστούγεννα στη Γερμανία.

Οι Ουκρανοί για τους (ανήτους και πλούσιους) Ρώσους

«Μόλις αγόρασα μια γραβάτα για 3.000\$ -Μα είσαι ηλίθιος! Θα μπορούσες να την έχεις αγοράσει λίγο πιο κάτω, σε άλλο μαγαζί για 5.000\$».

Οι Σκοπιανοί για τους (διεφθαρμένους) Έλληνες

Ένας Έλληνας παρκάρει το αυτοκίνητό του έξω από το κοινοβούλιο στην Αθήνα. «Δεν μπορείτε να παρκάρετε εδώ», λέει ο αστυνομικός. «Εδώ δουλεύουν οι πολιτικοί». «Α, εντάξει μην ανησυχείτε» λέει ο οδηγός, «του έχω βάλει συναγερμό».

Οι Έλληνες για τους (κλέφτες) Αλβανούς

«Ποιο είναι το γρηγορότερο πράγμα στο Κοσσυφοπέδιο; - Ένας Αλβανός με την τηλεόρασή σου. - Και το δεύτερο γρηγορότερο πράγμα στο Κοσσυφοπέδιο; - Ο ξάδελφος του με το βίντεο σου».

